

Οι προφητείες-προτάσεις του Ινδιάνου Σιάτλ και οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στο νησί μας

Διαβάζοντας την απάντηση του Ινδιάνου Σιάτλ, μπορούμε να πούμε ότι καταγράφονται κάποιες προφητείες για το μέλλον της ζωής του πλανήτη εάν ο άνθρωπος εξακολουθήσει να τον αντιμετωπίζει με περιφρονητικό τρόπο. Σύμφωνα με τον Σιάτλ, αν συνεχίσουμε να μην ενδιαφερόμαστε για τις συνέπειες των πράξεων μας, θα καταλήξουμε να καταστρέψουμε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Πριν καν το καταλάβουμε, θα έχουμε αφανίσει κάθε ζωντανό οργανισμό. Θα έχουμε καταστρέψει κάθε πολύτιμο δάσος αντικαθιστώντας το με εργοστάσια και πολυκατοικίες. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το δικό μας συμφέρον! Αυτή η απληστία μας, μια μέρα θα εξοντώσει και εμάς τους ίδιους.

Αυτό το γράμμα όμως γράφτηκε το 1855 – πριν από σχεδόν 65. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, το δυσάρεστο όμως είναι ότι τελικά οι προφητείες του Ινδιάνου βγαίνουν αληθινές.

Ας μην αναφερθούμε όμως σε όλο τον κόσμο, γιατί η κατάσταση είναι υπερβολικά απελπιστική. Ας μιλήσουμε μόνο για το νησί μας. Η οικολογική κατάσταση του τόπου μας μέχρι και πριν από ένα χρόνο ήταν σχετικά ελεγχόμενη. Φέτος όμως, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε σε καλό δρόμο, οι άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούν τις τρανταχτές προειδοποιήσεις που μας στέλνει η φύση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου για να μαζέψει κανείς όλα τα σκουπίδια μόνο του Ηρακλείου, είναι αδύνατο. Σκουπίδια βλέπεις όσο βλέπει το μάτι σου, και πέρα από το δυσάρεστο τοπίο που δημιουργούν, προκαλούν κι άλλα προβλήματα. Ο αέρας μολύνεται και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Πλέον δεν μπορείς να βγεις έξω για να πάρεις καθαρό αέρα, μόνο καυσαέριο θα αναπνεύσεις. Καλύτερα δηλαδή να μη βγεις καθόλου. Για να μη μιλήσω για την ηχορύπανση. Ζεις σε πόλη και δεν βρίσκεις λεπτό ησυχίας.

Τα σκουπίδια όμως είναι ο μικρότερος συναγερμός. Αυτό που θα έπρεπε να μας χτυπήσει το καμπανάκι είναι η αλλαγή της θερμοκρασίας. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και το πόσο σοβαρή είναι. Όμως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι από το “θα συμβεί” έχουμε μεταφερθεί στο “συμβαίνει”. Κάθε χειμώνας γίνεται πιο κρύος και κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό. Εδώ μπορεί να μην έχουμε πάγους για να λιώσουν, όμως το να χιονίσει δύο φορές μέσα στον ίδιο μήνα, είναι από μόνο του υπερφυσικό γεγονός. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε και τις ασυνήθιστες πλημμύρες που κατέπνιξαν το νησί μας τους τελευταίους μήνες, οι οποίες προκάλεσαν, όχι μόνο μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες και δημόσια έργα, αλλά κυρίως στοίχησαν τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας.

Είναι λοιπόν φανερό ότι, πράγματι ο πλανήτης μας καταστρέφεται από εμάς τους ίδιους κι εμείς δεν το βλέπουμε καν. Ο Ινδιάνος Σιάτλ βέβαια προσπάθησε να μας προειδοποιήσει, όμως εμείς τον αγνοήσαμε, και τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες των επιλογών μας. Αν έστω και καθυστερημένα οι άνθρωποι ξυπνήσουν, ίσως τότε να υπάρξει κάποια ελπίδα σωτηρίας.

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, Β1

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζαγκαράκη Θεοδοσία