

**Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές Ιατράκη Μηνά–Βασίλη Α1, Μαραγκάκη
Αικατερίνη Γ3, Παρασύρη Βάσω Β6, Φουκαράκη Σταύρο Β8 (για τις φωτογραφίες)
και Χναράκη Μάνο Α7 για το υλικό που επιμελήθηκαν.**

Το Ταξίδι

Ο Μάρτιος μας έφτασε
ήρθε αυτή η μέρα,
βαλίτσα εμείς να φτιάξουμε
να φύγουμε παρέα.

Στο αεροπλάνο μπήκαμε
Και όλοι μαζί δεθήκαμε
Πετάξαμε στα σύννεφα ψηλά
ήταν όλα μαγικά.

Φτάσαμε Φρανκφούρτη ...
Η πρώτη μας η σκέψη ...
να πάμε να θαυμάσουμε
αυτά τα ξένα μέρη.

Φτάσαμε Χαϊδελβέργη ...
Τρέχαμε στα δρομάκια τα στενά
να τη δούμε όλη.
Τι μαγικός τόπος
σκεφτήκαμε όλοι.

Βράδυ φτάσαμε
στο όμορφο Στρασβούργο
δυο μέρες ήμασταν εκεί
κάναμε βόλτες, ψώνια

πήγαμε σε όμορφα κάστρα και ναούς
και το καλύτερο από όλα
κάναμε βόλτα
με πλοιάριο στον Ιλλ
και τα θαυμάσαμε όλα.

Στην όμορφη Φρανκφούρτη
πήγαμε δυο μέρες
εντυπωσιακούς, ψηλούς ουρανοξύστες είδαμε,
στον 54^ο όροφο ανεβήκαμε.

Στον ζωολογικό κήπο πήγαμε με τα πολλά ζώα
σαν τα 'δαμε και αυτά,
τα ξεχάσαμε όλα.

κι όταν εμείς πήραμε τον δρόμο πίσω για Ελλάδα είπα ότι
ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
ΤΟ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!!

Μαραγκάκη Κάτια, Γ3

Σκέψεις και συναισθήματα

Αυτό το ταξίδι στο Στρασβούργο και στην Φρανκφούρτη θα μείνει χαραγμένο για πάντα στην μνήμη μου.

Μέσα από αυτό το ταξίδι στο εξωτερικό μάθαμε και γνωρίσαμε νέους πολιτισμούς καθώς και την κουλτούρα τους.

Διασκεδάσαμε, γελάσαμε και αναπτύξαμε φίλιες της οποίες μπορεί να μην κάναμε ποτέ.

Προσωπικά, από όλα τα μέρη που επισκεφθήκαμε μου έκανε λίγο παραπάνω εντύπωση η Χαϊδελβέργη. Μια πόλη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Ο μεσαιωνικός αυτός τρόπος χτισίματος έκανε την πόλη μυθική και παραμυθένια!!!

Ιατράκης Μηνάς-Βασίλης, Α1

**Με αφορμή την συζήτηση που έγινε με τον ξεναγό για τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης του Χίτλερ, ένας μαθητής γράφει ποίηση ...**

Σκέψεις ενός Εβραίου παιδιού

Ένα πρωινό μας πήρανε μυριάδες
πριν καν βγει ο ρόδινος ήλιος της Αυγής
πριν μπουμπουκιάσουν τα ευωδιαστά λουλούδια
και πλημμυρίσουν μεθυστικές μυρωδιές αυτή τη γη.

Μας πήρανε μυριάδες για ένα τόπο βαθιά χαμένο στον Βοριά
με εισιτήριο χωρίς εγγυημένη επιστροφή
και η καρδιά μου θλίβεται πικρά
πόσο μεγάλη είναι τούτη η πληγή.

Μας πέταξαν σε κατάμαυρες σκοτεινές κλούβες
που τα ματάκια μου δεν είχαν ξαναδεί
και μας φόρεσαν πιτζάμες που τα νούμερα από τον χρόνο
είχαν σχεδόν σβηστεί.

Οι στολές μας με παραξένεψαν πολύ
λες και ήταν από κάποια σιχαμερή φυλακή
βρωμούσαν και έβγαζαν μπόχα αηδιαστική
η μύτη μου σε κύματα σκόνης μπούκωσε στην στιγμή.

Μας στριμώχνανε σαν ζώα που τα πάνε σε σφαγή
στριγκός θόρυβος ακούγεται που μου διαπερνάει το αυτί
μαύρος καπνός σηκώνεται από ένα πλατύ χωνί
και το τρένο ξεκινάει την οδυνηρή του διαδρομή.

Τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα

κοιτάζοντας για τελευταία στιγμή τα κάλλη
και τις ομορφιές της πατρικής μας γης
Τι μας αρπάζουν οι βάρβαροι, οι άκαρδοι, οι βασανιστικοί
μάτια, καρδιά δεν έχουμε,
παθιασμένα συναισθήματα και αγνή ψυχή;

Μάνος Χναράκης, Α7

Μια Αξέχαστη εκδρομή στο εξωτερικό

Όλα ξεκίνησαν όταν κατεβήκαμε από το αεροπλάνο. Αντικρίσαμε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Γερμανίας, την Φρανκφούρτη. Μια μαγευτική θέα γεμάτη τεράστια επιβλητικά κτίρια και πάρκα γεμάτα πελώρια δέντρα και όμορφα λουλούδια, που κέρδισαν τις καρδιές μας από την πρώτη στιγμή. Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς την Χαϊδελβέργη, με το επιβλητικό της κάστρο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής, θαυμάζαμε τα μαγευτικά τοπία, που θα μας μείνουν αξέχαστα. Περάσαμε δύο λίγο κουραστικές μέρες αλλά άξιζε τον κόπο. Επισκεφθήκαμε διάφορα μέρη του Στρασβούργου όπως το χωριό Colmar το οποίο μας καθήλωσε με την πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Έπειτα πήγαμε στον καθεδρικό ναό της Notre Dame με ύψος 142 μ. που είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο.

Τέλος, επισκεφθήκαμε το Ευρωκοινοβούλιο του Στρασβούργου όπου παρακολουθήσαμε μια συνεδρίαση ανάμεσα στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Μας μίλησε και ένας Έλληνας Κρητικός Ευρωβουλευτής, ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάθαμε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί στο ευρωκοινοβούλιο.

Στην Φρανκφούρτη, η μέρα μας ξεκίνησε υπέροχα καθώς πήγαμε στον ζωολογικό κήπο και είδαμε πολλά όμορφα ζώα τα οποία μας εντυπωσίασαν και μας φάνηκαν περίεργα. Το απόγευμα ανεβήκαμε σ' ένα πανύψηλο κτίριο το Main tower για να απολαύσουμε την πόλη από ψηλά.

Την τελευταία μέρα, όλοι ήμασταν πολύ κουρασμένοι αλλά κανείς μας δεν ήθελε να φύγει. Δυστυχώς όλα τα καλά πράγματα τελειώνουν σύντομα!!!! Επιστρέψαμε Ελλάδα και διηγηθήκαμε σε συγγενείς και φίλους όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είδαμε αλλά και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε αυτές τις πέντε μέρες!!!!

Βάσω Παρασύρη, Β6