

Θερμά Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές της ομάδας ποίησης του 3^{ου} Γυμνασίου Ηρακλείου, που συμμετείχαν στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης Castello Di Duino, που πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας και απέσπασαν τρεις τιμητικές πλακέτες. Διακρίθηκαν σε ατομικό επίπεδο με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Χναράκη της Α τάξης του Γυμνασίου με το ποίημα «Η Σκιά» και τη συγγραφή θεατρικού έργου με τίτλο «Το Όνειρο της Μαριονέττας» και σε ομαδικό επίπεδο με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με το ποίημα «Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα».

Συγχαρητήρια στους καθηγητές του 3^{ου} Γυμνασίου, που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για τη δράση αυτή.

Ευχαριστούμε και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιαιτέρως τον κ. Γιαννακουδάκη Λευτέρη-συγγραφέα που επισκέφθηκε το σχολείο μας και η συμβολή του ήταν καθοριστική για να εμπνεύσει τους μαθητές μας να δημιουργήσουν όπως επίσης και την κα. Λιαπάκη-Τσαγγαρή Παναγιώτα για τη μετάφραση στην Ιταλική γλώσσα καθώς και τη Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας κα. Κεφαλογιάννη Αλίκη για τη βοήθεια της στην τελετή απονομής των βραβείων.



3^ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

«Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα» γράφει ο **Ουίλιαμ Σαίξπηρ** και εμείς μια ομάδα μαθητών του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε...

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Από αυτό το υλικό υπάρχουμε.
Όμως δεν φαίνεται.
Μόνο με την σκέψη και την καρδιά μπορούμε να το διακρίνουμε.
Ένα σύμπαν παγιδευμένο μέσα μας.
Γαλαξίες, αστέρια, δύναμη και λάμψη.
Αυτό μας δίνει την ελπίδα.

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Τα συναισθήματα, ο λόγος που υπάρχουμε.
Η λογική κάτω από την καρδιά.
Σκέψου με την καρδιά σου!
Βρες τον δρόμο!
Δώσε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου!
Δημιούργησε ένα όνειρο!

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Διαρκούμε ελάχιστα, λίγα λεπτά και τσουφ!
Η ζωή μας; Απρόβλεπτη, μοναδική,
ξεχνιέται και χάνεται σαν να μην υπήρξε ποτέ.
Κι όμως, έχει αφήσει ένα σημάδι,
μια υπόνοια της στιγμιαίας ύπαρξης
και σημαδεύει το μέλλον.

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Από μια καλοκαιριάτικη ευχή,
μια ανεκπλήρωτη επιθυμία.
Μια σκέψη που 'χει σβήσει στη στιγμή.
Απ' ένα πόθο βαθιά χωμένο στη καρδιά.

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα
μα και τα όνειρα από μας.
Γι' αυτό και τ' όνειρο είν' η ζωή
κι η ζωή σαν όνειρο.
Μάθε να ζεις σαν όνειρο!

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Φτιαγμένοι από ψυχή.

Συνταξιδιώτες για την περιπέτεια με ελπίδα, όραμα, αγάπη.
Πολεμάμε την ανισότητα, θέλουμε δικαιοσύνη
Γεμάτοι περιέργεια, γεμάτοι φόβο.
Γιατί έτσι είναι...
αν είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα!

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Στην ψυχή μας η ελπίδα.
Κρατάμε στα χέρια μας τα αστέρια και σκεφτόμαστε το μέλλον.
Οι ανάγκες διαφορετικές.
Μα όλοι μια γροθιά για τον κόσμο.

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Πηδάμε από κορυφή σε κορυφή μέχρι το τέλος του ουράνιου τόξου.
Κολύμπι στο γαλάζιο του ουρανού.
Καθόμαστε στα αστέρια μαζί με το φεγγάρι.
Αχ, να 'ταν η ζωή ένα όνειρο χωρίς πολέμους!

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Μα η πραγματικότητα, εφιάλτης!
Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα.
Κλείνουμε τα μάτια.
Το φως του ήλιου μας τυφλώνει.
Αγώνας για έναν καλύτερο κόσμο.

Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που γίνονται τα όνειρα...

**Καλλιτεχνική Ομάδα Ποίησης
3ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης**

Η Σκιά

Τ' όνειρο είναι σα σκιά
πάντα μπροστά σου το 'χεις,
το μόνο πράγμα που σου μένει
είναι να το καταδιώξεις.
Τη μέρα είναι άφαντο
τη λογική σου τρέμει,
τη νύχτα πάλι φαίνεται,
στις σκέψεις σου χωμένο.

Μα σκιά μες στο σκοτάδι το πυκνό
στης σιωπής τη διάφανη λαλιά,
χρειάζεται φως να λάμψει στο σκοτάδι
να ξεπροβάλλει μπρος σου, στέκοντας προκλητικά.

Μάθε εσύ να είσαι το φως μες στο σκοτάδι
ώστε η σκιά σου, τ' όνειρο σου να φανεί.

Εσύ να μάθεις να το αναζητάς
ακόμα κι αν απ' τα μάτια σου σε μια στιγμή χαθεί.
Εσύ και πάλι εσύ κυνήγησε το ώσπου να αισθανθείς
το θάνατο να πλησιάζει, μέχρι τη τελευταία πνοή...

Χναράκης Μάνος (Α7)

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

A1

Βεργάκη Ελένη, Βούλτσιου Μάρσια, Γκουγκούση Πηνελόπη,
Γιαλαμά Ιωάννα, Ζαμπιόζης Ιωάννης, Καραντινάκη Μαρία

A2

Κοιλάδη Βασιλική, Μαρή Δικαία, Μαρθαλαμάκη Ευαγγελία,
Μιχελιδάκη Ουρανία, Μπαλούρδου Καδιανή

A3

Παπαδάκης Μάριος, Συλιγάρδου Ιφιγένεια

A4

Βυνιχάκη Ειρήνη, Γάσπαρη Άννα, Γάσπαρη Παναγιώτα

A5

Μάνζιος Κων/νος Ευάγγελος

A7

Τιτάκης Άγγελος, Τουλουπάκη Ευαγγελία, Χναράκης Μάνος

B1

Αποστολάκης Σπυρίδων

B2

Κασαπίδης Χρήστος (τμήμα ένταξης)

B3

Κιάρη Ειρήνη, Κοκαράκη Μαρία, Λεστάκη Δέσποινα

Γ3

Μαραγκάκη Αικατερίνη, Μαρκάκη Αθηνά, Νίτη Ιωάννα

Γ6

Λεπίδα Δήμητρα

Γ7

Πλουμάκη Δήμητρα

Γ8

Τσιχλάκη Μαριάννα, Φιλιππίδου Δήμητρα.