

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ρωτάω πότε θα σταματήσει όλο αυτό  
Αύριο φοβάμαι να πάω σχολείο  
Τι θα αντιμετωπίσω αύριο  
Σήμερα με δείρανε  
Ισχυρίζονται ότι δεν μου κάνουν τίποτα  
Συνεχώς με δέρνουν  
Μικρός όταν ήμουν με κορόιδευαν όλοι  
Όταν βγαίνω από το σπίτι φοβάμαι  
Σταμάτησα να χαμογελάω

Ρώτα όποιον θες  
Αθώοι θεωρούνται όλοι  
Τρόμος και φόβος επικρατεί σε κάθε υποανάπτυκτη περιοχή  
Σωτήρας μας η  
Ισότητα. Μα εδώ πια δεν υπάρχει  
Σώπασε καλέ, δεν έχεις τίποτα να πεις  
Μόνος σου είσαι και μόνος θα βρεθείς  
Όταν το χώμα σε σκεπάσει, το οποίο  
Συ ο ίδιος θα' χεις σκάψει

Ρατσισμός  
Άλλαξε κουβέντα μου λέγανε...  
Τρόμαξα με την απάντηση τους...  
Σιγά το πράγμα... μου είπαν είναι απλά μια λέξη  
Ίσως ... αλλά δεν είναι!  
Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν...σκοτώνονται...και μετά έχουμε πρόβλημα με τον πληθυσμό της χώρας  
Μια λέξη πολλά συναισθήματα  
Όμως...  
Σιγά το πράγμα!!!

Ρωτούν κάτι τους αλλοδαπούς για να ακούσουν την προφορά τους και να τους κοροϊδεύουν  
Άνθρωποι το κάνουν, για να νιώσουν υπεράνω  
Τονίζουν τις 'ατέλειες' των ανθρώπων  
Σου λένε να μην είσαι ρατσιστής, ενώ αυτός που το λέει είναι  
Ίσως είναι όλοι δολοφόνοι  
Σε μερικά σχολεία υπάρχει πολύ  
Μειώνουν την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων που τον δέχονται  
Οργή προς τους διαφορετικούς ανθρώπους  
Σταματήστε το ! Δεν είναι ωραίο!

Ρωτήσατε ποτέ  
Αν οι άνθρωποι νιώθουν όμορφα με  
Τον ρατσισμό που δέχονται; Γίνονται  
Στόχος διότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση  
Ίσως αν βοηθούσαμε να  
Σταματήσει ο ρατσισμός  
Με τον οποίο  
Ο κόσμος μας γίνεται μικρότερος  
Σίγουρα θα είχαμε μία καλύτερη κοινωνία

Ρώτησα πότε οι  
Άνθρωποι θα  
Το  
Σταματήσουν να  
Ισχυρίζονται ότι είναι  
Σωστό να  
Μειώνουν τους μαύρους και να  
Ορίζουν τους άσπρους πιο  
Σωστούς

Ρε  
Αράπη!  
Τι είπες;  
Συγγνώμη  
Ίσως να σε συγχωρέσω  
Συγγνώμη  
Μην μιλάς!  
Όχι!  
Σκάσε!

Ρατσισμός  
Αποκλείει μερικά από  
Τα  
Σημερινά δικαιώματα  
Ίσως κάποτε λήξει αυτό  
Συμπέρασμα για  
Μερικές κοινωνικές  
Ομάδες  
Σήμερα

Ρατσισμός  
Αφού υπάρχει ρατσισμός  
Τότε θα στεναχωρηθούν πολλοί άνθρωποι  
Στον κόσμο  
Ίσως μια μέρα τελειώσει αυτή η  
Συνήθεια που υπάρχει στα συναισθήματα των ανθρώπων  
Μερικοί από αυτούς  
Όμως μια μέρα θα  
Σταματήσει αυτό το φαινόμενο και θα το πληρώσουν

Ρατσισμός  
Αν βρισκόμουν στη θέση  
Του  
Σίγουρα δε θα ήμουν ευχαριστημένος  
Ίσως  
Σήμερα ή αύριο ή κάποτε, να σταματήσεις  
Μήπως και μπορούν οι άνθρωποι να συμφιλιωθούν  
Όσο και να 'ναι όλοι είμαστε ίσοι για να  
Συντάξουν μια καλή οικογένεια

Ρε παιδιά  
Αφήστε  
Το παιδί  
Στην ησυχία του  
Ίσως να είναι ίδιο με μας  
Σήμερα καθόλου δεν τον αφήσατε  
Μιλήστε του. Επικοινωνήστε λίγο μαζί του  
Όλη μέρα τον πειράζετε  
Συνέχεια τον ενοχλείτε

Ρωτήσατε ποτέ τον εαυτό σας  
Αν συμπεριφέρεται καλά στον συνάνθρωπο σας;  
Την  
Σήμεραρον ημέραν πολλοί άνθρωποι  
Ισχυρίζονται ότι  
Συνέχεια είναι  
Μάρτυρες σε εκμετάλλευση ξένων  
Ο ρατσισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να  
Σταματήσει άμεσα

Ρατσισμός  
Από παντού  
Τον λόγο μην ψάξεις  
Συχνά δεν υπάρχει  
Ιδιαιτερότητες έχουν όλοι. Κι όμως, για να τις κοροϊδέψεις  
Σίγουρα καλλιεργεί το  
Μίσος  
Όπου κι αν κοιτάξεις, υπάρχει  
Σταμάτα τον!

Ρε

Αράπη

Τούρκε, τι κάνεις ; μιλάς;

Συγγνώμη που μιλούσα. Ήθελα να σας πω πόσο σας αγαπάω

Ίσως σε συγχωρέσω γιατί

Σταματάς όταν σου μιλάω

Μήπως θέλεις να σου δώσω κάτι;

Όχι ,απλώς ήθελα να σου πω ότι είσαι μαύρος και

Σε δέρνω στο ξύλο

Ρατσισμός παντού

Αφήστε με επιτέλους!

Τι μου κάνουν πάλι;

Σήμερα φοβάμαι περισσότερο

Ίσως κάποια μέρα σταματήσουν

Σε τι σου φταίω;

Μαύρος ή άσπρος είμαι άνθρωπος

Όπως είσαι συ, έτσι είμαι κι εγώ

Σταμάτα να μου φέρεσαι έτσι

Ρε

Άνθρωποι

Τρόμου

Σώσε μας , δες μας

Ισότητα

Σωτηρία

Μόνοι μας δεν μπορούμε

Όλοι μαζί να ζούμε

Σώσε μας

Ρωτάω τον κόσμο και  
Απορώ  
Τι κάνετε τώρα εδώ;  
Σταματήστε να κοροϊδεύετε το παιδί  
Ίσως βρεθείτε κι εσείς  
Σε θέση σαν αυτή  
Μπορεί τότε να δείτε  
Οι 'μαύροι' τι περνούν,  
Σεβασμό μόνο θέλουν και αυτό δεν μπορούν να το βρουν

Ρατσισμός  
Αυτό  
Το πράγμα σημαίνει πολλά  
Σημαίνει  
Ιδιαιτερότητα  
Σημαίνει  
Μελαγχολία  
Ο κόσμος  
Σήμερα υποφέρει από τον ρατσισμό

Ρωτάω τον κόσμο και  
Απορώ  
Τι κάνετε τώρα εδώ;  
Σταματήστε να κοροϊδεύετε το παιδί  
Ίσως βρεθείτε κι εσείς  
Σε θέση σαν αυτή  
Μπορεί τότε να δείτε  
Οι 'μαύροι' τι περνούν,  
Σεβασμό μόνο θέλουν και αυτό δεν μπορούν να το βρουν